

Ansökan St Olavsleden 2015

Genom att vandra, att sakta förflytta sig fram, ges tid att observera det vi passerar och med våra sinnen förnimma känslan av nuet,..... som att befinna sig i ett tillstånd utan början eller slut. Där och då ges möjlighet att fantisera om det som en gång skett. Att trampa i samma spår som människor gjort för flera hundra år sedan. En svindlande tanke.....det är nästan tusen år sedan...

För den agnostiker jag är finns och inte finns religionen i min närhet. Trots valet att inte tillhöra finns kristendomen närvarande genom traditioner och ceremonier som bröllopet, dopet och begravningen, en ofrånkomlig del av min historia. Men här på denna utstakade väg, är jag en utomstående betraktare.

Genom ansträngningen att ta sig fram med egen kraft uppnås ett mentalt tillstånd där nya inre upptäckter kan göras, som sällan sker i en samtida vardag. Reflektioner och diskussioner kan hållas i takt med hur vi rör oss fram i landskapet.

Jag önskar att delta i Juan Manuel Gonzales pilgrimsvandring ca tre veckor med start så nära början som möjligt.

Annette Felleson

”Olav Haraldsson ”Olav den Digre”, föddes 995 i södra Norge. Som tolvåring gav han sig ut på vikingafärd och kom så småningom att bli en skicklig och erfaren viking efter långa resor i Östersjön och ända ner i södra Europa. I franska Rouen döptes han och detta dop fick stor betydelse för grundläggandet av kristendomen i Norden. 1015 återvände Olav till Norge för att med sig själv som kung införa kristendomen i Norge. Han allierade sig med svenska kungen Olof Skötkonung genom att ingå äktenskap med hans dotter Astrid. Ett omfattande missnöje uppstod dock hos hans folk när han införde nya kristna lagar som förändrade gamla lokala traditioner. Därav tvingades han lämna landet 1028, han tog sig då till sin svägerska Ingegerd och tsar Jaroslav i Novgorod.

1030 beslöt han att återvända till Norge för att återta kronan, han landsteg i Selånger och tog landsvägen genom Medelpad och Jämtland till Stiklestad, en plats ca 110 km norr om Trondheim.

Den 29 juli 1030 stod slaget i Stiklestad, där Olav Haraldsson stupade.

Året efter sin död helgonförklarades Olav av biskopen Grimkjell, kroppen grävdes upp och en gravkyrka byggdes i Trondheim, den som idag är Nidarosdomen.

Ett stort antal pilgrimer från hela den kristna världen besökte årligen Nidaros som då var en av världens viktigaste pilgrimsmål i paritet med Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Med reformationen 1544 minskade dock antalet pilgrimer då pilgrimsvandring i Sverige blev förbjudet.”